

De dichteres

Geruisloos –
zonder slapenden te storen
pakt ze haar papier en pen.

In de stilte van de nacht
Vloeit een woordenstroom
Als bergbeek over kiezels.

Ongerijpt en helder
Storten flarden zinnen woorden
Als een waterval genadeloos
De wijde wereld in –
Weerkaatsen op papier
Het felle bonken van haar hart.