

## Hoop

Hoop doet leven naar men zegt.

Bij mij geeft het vooral  
een soort van spanning  
bij de maag  
en bij de oren.

Als gespitste muizen  
staat ineens alles  
weer op scherp –  
is er plotsklaps  
ruimte voor  
een ademstoot van licht.

Wanneer het oordeel is gezwicht  
verdamppt in kosmisch evenwicht  
wanneer de kramp een leegte laat  
uit gaten heelheid weer ontstaat  
de openheid in alle soberheid  
uit schone lei bestaat  
dan wordt ik stil  
geschiedt Uw wil.

Voorbij de hulpeloosheid  
wordt het een stuk eenvoudiger.